

## Waarom het oordeel kwam

Over de “dagen van Noach” zei de Here Jezus: “Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging” (Luk.17:27, Matth.24:38). En over de “dagen van Lot”: “Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om” (Luk.17:28-29). Deze woorden die bij meerdere gelegenheden werden uitgesproken <sup>1</sup> roepen vragen op. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen, en een huwelijk sluiten zijn normale menselijke bezigheden. Zulke handelingen geven toch geen aanleiding tot een oordeel van God?

### Zelfzucht

De steden in het Jordaandal en de wereld voor de zondvloed werden geoordeeld omdat men bepaalde dingen *niet* had gedaan. Toen Hij de dagen van Lot beschreef kon de Here niet zeggen: “Ze ondersteunden de hulpbehoevenden tot het vuur en zwavel uit de hemel regende”. En over de dagen van Noach kon Hij niet opmerken: “Ze riepen de HEERE aan en ze prezen Hem totdat de zondvloed kwam”. Door over barmhartigheid en godsvrucht te zwijgen, maar te spreken over eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen liet de Heiland zien dat de tijdgenoten van Noach en van Lot *alleen maar* bezig waren met het najagen van plezier en het verwerven van bezit. In de tijd die aan de wederkomst voorafgaat zullen de mensen zich net zó gedragen. Heel hun bestaan zal draaien om het verwennen van zichzelf.

In een profetie van Ezechiël wordt Sodom een zusterstad van Jeruzalem genoemd, en in die profetie merkt de HEERE op:

---

<sup>1</sup> Tijdens de reis van Galilea naar Jeruzalem, en in Jeruzalem, op de Olijfberg.

"Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. **De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet.** Zij **verhieven** zich en deden een **gruweldaad** voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had" (Ezechiël 16:49-50).

## Godsdienstige schijn

De levenshouding in de slotfase van de tegenwoordige "boze eeuw" zal volgens Paulus lijken op het gedrag van de tijdgenoten van Lot. Aan zijn leerling Timotheüs heeft de apostel geschreven:

"En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen **liefhebbers zijn van zichzelf**, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, **meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.** Zij hebben een schijn van godsvrucht <sup>2</sup>, maar hebben de kracht ervan verloochend" (2 Tim.3:1-5).

Volgens deze brief zullen de gelovigen van de laatste dagen "liefhebbers van zichzelf" en "liefhebbers van zingenot" zijn, maar geen "liefhebbers van God". Ze zullen "een schijn van godsvrucht" hebben, maar hun verering heeft geen enkele kracht. Ze zullen er niet naar streven om God te behagen, maar hun eigen plezier najagen, ten koste van hun medemensen. De gelovigen van de eindtijd zullen zich in hun levensstijl nauwelijks meer onderscheiden van ongelovigen. Heel hun leven zal draaien om genot en plezier in het hier-en-nu, en het ontzag voor Gods eer en naam zal bij hen totaal ontbreken. Voor het gezinsleven en de gang van zaken binnen de christelijke gemeente zal deze levenshouding volgens Paulus verwoestende gevolgen hebben.

---

<sup>2</sup> Voor "godsvrucht" staat in de oorspronkelijke tekst het woord *eusebeia*, dat "goede verering" betekent.

## Goddeloosheid

De apostel Petrus noemde de wereld die aan de zondvloed voorafging: “de wereld van de goddelozen”. Hij schreef:

“Als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht... dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden” (2 Petr.2:5,9).

Goddelozen zijn mensen die zonder God door het leven gaan. De keuzes die ze maken en de beslissingen die ze nemen zijn niet gebaseerd op ontzag voor Zijn woord. In de praktijk van alledag houden ze geen rekening met Zijn bestaan. In de dagen van Noach werd het wereldgebeuren door zulke mensen bepaald. De “oude wereld” was “de wereld van de goddelozen”.

Volgens een profetie die Henoeh, de zoon van Jered (Genesis 5:18-24), heeft uitgesproken zullen de “dagen van de Zoon des mensen” óók gekenmerkt worden door goddelozen en “goddeloze daden”. In de brief van Judas lezen we:

“Ook over hen <sup>3</sup> heeft Henoeh, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: ‘Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en **alle goddelozen** onder hen terecht te wijzen voor al hun **goddeloze daden**, die zij **op goddeloze wijze** bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, **goddeloze zondaars**, tegen Hem gesproken hebben” (Judas:14-15).

Wanneer de Heer terugkomt zal de wereld die Hij aantreft de “wereld van de goddelozen” zijn – net zoals ze dat was in de dagen van Noach. Met de “komst van de Heere met Zijn tienduizenden heiligen” doelde Henoeh op de verschijning van de Messias in heerlijkheid.

---

<sup>3</sup> Lasteraars binnen het volk Israël, die een opstand tegen de (Joodse en Romeinse) overheid wilden ontketenen.

## Verdrukking

In de evangeliën wordt er op negen plaatsen gesproken over de komst van de Zoon des mensen met Zijn heilige engelen <sup>4</sup>. Over het gericht dat er dan zal plaatsvinden heeft Paulus opgemerkt:

“Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel **met de engelen van Zijn kracht**, wanneer Hij met vlamvend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven” (2 Thess.1:6-10).

Volgens Paulus zullen mensen die “God niet kennen” en “het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen” gestraft worden wanneer de Messias verschijnt. Zulke mensen verzetten zich tegen God, ze verbieden de dienst van Hem, verdrukken de mensen die de Schepper willen eren en geven aan het goede nieuws van Zijn toekomstig rijk geen gehoor. Ze zullen als straf het “eeuwig verderf” ondergaan. Tijdens het tijdperk dat volgt op de komst van de Heer zullen ze aan het verderf zijn prijsgegeven, dus dood zijn en tot stof vergaan. Bij “de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht” zullen zulke mensen omkomen. In dat opzicht zal het gericht bij de wederkomst lijken op het oordeel van de zondvloed.

## Gods geduld in Noachs tijd

Over de tijd die aan de zondvloed voorafging schreef Petrus, dat:

“God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen [Gr. zielen] behouden werden door het water heen” (1 Petr.3:20).

---

<sup>4</sup> Mattheüs 13:40-42, 13:49-50, 16:27, 24:30-31, 25:31-32; Markus 8:38, 13:26-27; Lukas 9:26, 12:8-9.

De apostel omschrijft “de dagen van Noach” als de tijd waarin “God in Zijn geduld nog éénmaal wachtte”. Hij voerde Zijn besluit om Noachs tijdgenoten te straffen niet meteen uit, maar gaf de mensheid respijt. Vanwege dat uitstel kreeg Noach gelegenheid om de ark te bouwen. In de brief aan de Hebreëen lezen we:

“Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is” (Hebr.11:7).

Noach “ontving een aanwijzing van God van de dingen die nog niet te zien waren” (Hebr.11:7). De HEERE zei tegen hem:

“Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten” (Gen.6:13).

De Schepper kondigde aan dat Hij de wereldbevolking zou vernietigen om aan het kwaad dat zij bedreef een einde te maken:

“En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven” (Gen.6:17).

Van die watervloed was er op het moment van spreken nog niets te zien. Maar Noach geloofde God op Zijn woord. De Hebreëenschrijver zegt dat hij “door het geloof... uit ontzag voor God de ark bouwde” (Hebr.11:7). Noach bedacht het reddingsplan voor de mensheid en de landdieren niet zelf. De HEERE gaf hem opdracht om de ark te bouwen en Hij gaf hem aanwijzingen voor de constructie (Gen.6:14-16).

Noach heeft de Godsspraak over de komst van de zondvloed aan zijn medemensen doorgegeven en hen opgeroepen om zich te bekeren. De apostel Petrus noemt hem: “de prediker van de gerechtigheid” (2 Petr.2:5). De bouw van een enorm schip op het droge was voor Noachs tijdgenoten een preek op zichzelf. De ark beeldde uit wat de wereld in de toekomst zou treffen. Het was een zichtbaar teken van wat God had

gezegd. De mensen wisten dat God aan Noach opdracht had gegeven om een ark te bouwen omdat er een zondvloed over de wereld zou komen. Maar men beschouwde een wereldwijde vloed als een onmogelijkheid, en men schonk geen aandacht aan de aankondiging van het oordeel. Door Gods “aanwijzing” wél te geloven en uit ontzag voor Hem een enorm schip te bouwen, “veroordeelde Noach de wereld” (Hebr.11:7).

Zolang de ark nog niet voltooid was, wachtte God in Zijn geduld nog af. Maar zodra Noachs gezin en alle landdieren zich in de ark hadden begeven kwam de zondvloed en vaagde alle spotters weg.

### **Gods geduld in Lots tijd**

In de dagen van Lot gebeurde er iets soortgelijks. De apostel Petrus zegt, dat “de rechtvaardige Lot” in Sodom “leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen” (2 Petr.2:7). Zolang hij “in hun midden woonde, heeft hij dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden” (2 Petr. 2:8). Omdat Lot “te Sodom in de poort zat” (Gen.19:1), dus lid was van het stadsbestuur, was hij van alle belangrijke gebeurtenissen op de hoogte en sprak hij zich tegen het heersende onrecht uit, maar zonder enig resultaat.

Op zekere dag kwamen er twee engelen bij Lot op bezoek, die hem een boodschap van de HEERE brachten. Ze zeiden:

“Breng allen die u in de stad hebt, uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de HEERE. Daarom heeft de HEERE ons gezonden om haar te gronde te richten” (Gen.19:12,13).

Lot begaf zich naar zijn aanstaande schoonzoons, zoals de engelen hem hadden opgedragen, en zei tegen hen:

“Sta op! Ga naar buiten, uit deze plaats! Want de HEERE gaat deze stad te gronde richten!” (Gen.19:14).

Maar zijn schoonzoons beschouwden hem als een grappenmaker en geloofden niet wat hij zei (Gen.19:14). Dat werd hun fataal.

Op de dag waarop Sodom geoordeeld werd wachtte de Schepper geduldig totdat Lot en zijn dochters het plaatsje Zoar hadden bereikt (Gen.19:18-25). Zodra zij daar waren aangekomen “deed de HEERE vuur en zwavel over Sodom en Gomorra regenen, en keerde Hij deze steden om” (Gen.19:24-25). Alle stadsbewoners die zonder God hadden geleefd en Lots schoonzoons die Gods waarschuwing in de wind hadden geslagen, werden in een oogwenk verstikt en verbrand. Met Lots vrouw gebeurde dat verdrietig genoeg ook, omdat zij op haar vluchtweg had getreuzeld.

### **Samenvatting**

1. Uit een profetie van Ezechiël (Ezech.16:49-50) en uit het onderwijs van de Here Jezus (Luk.17:26-30) blijkt, dat de tijdgenoten van Noach en van Lot alleen maar bezig waren met het vermeerderen van hun bezit en het najagen van genot. Volgens een voorzegging van de apostel Paulus (2 Tim.3:1-5) zullen de mensen in de “laatste dagen” van de tegenwoordige boze eeuw zich net zó gedragen. Zelfs de gelovigen uit die tijd zullen “meer liefhebbers van zingenot zijn dan liefhebbers van God”.

2. De wereld die voorafging aan de zondvloed was “de wereld van de goddelozen” (2 Petr.2:5). In die tijd werd het wereldgebeuren bepaald door mensen die met het bestaan van God geen rekening hielden. Uit een profetie van Henoch die is vermeld in Judas:14-15, en uit een brief van Paulus blijkt dat het tijdperk dat voorafgaat aan de wederkomst in dit opzicht op Noachs tijd zal lijken. De wereld zal ook dán worden bestuurd door “goddelozen”. Zij zullen trouwe gelovigen verdrukken (2 Thess.1:6-10) en uiteindelijk zelfs elke vorm van godsdienst verbieden (2 Thess.2:4).

3. In de dagen van Noach en van Lot voerde de HEERE Zijn besluit om te gaan straffen niet meteen uit. Noach predikte aan zijn tijdgenoten “gerechtigheid” en liet door de bouw van de ark zien welk gericht de wereld zou treffen (1 Petr.3:20, Hebr.11:7). Lot bekeek de “wetteloze

daden” van de inwoners van Sodom met afschuw (2 Petr.2:7-8) en sprak zich in de stadspoort tegen het schrijnende onrecht uit (Gen.19:1). Maar de tijdgenoten van Noach en van Lot namen deze waarschuwingen niet ter harte. Het oordeel kwam toen Gods geduld was uitgeput. In de dagen van de Zoon des mensen zal het net zó gaan. Het einde zal pas komen wanneer het “evangelie van het koninkrijk” in de hele wereld gepredikt is (Matth.24:14). Een engel zal “een eeuwig evangelie” verkondigen om de aardbewoners op de komst van het oordeel voor te bereiden (Openb.14:6-7). Maar velen zullen zich niet laten waarschuwen en niet het besluit nemen om zich te bekeren.

4. De zondvloed kwam pas over de aarde toen Noach en zijn gezin in de ark waren gegaan en de HEERE de deur achter hen had gesloten (Gen.7:11-16). En de HEERE liet pas vuur en zwavel over Sodom regenen toen Lot en zijn dochters het Jordaandal hadden verlaten (Gen.19:22). Ook in de toekomst zullen Gods oordelen pas losbarsten wanneer Zijn uitverkorenen in veiligheid zijn gebracht. Voordat de HEERE tegen de aardbewoners ten strijde trekt zullen wie Christus toebehoren worden weggerukt. Ze zullen in de lucht met hun Heer worden verbonden. In de strijd die vervolgens losbarst zullen ze aan Zijn kant staan en met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid wanneer Hij verschijnt (1 Thess.4:13-18, Openb.12:5, Kol.3:4). Wetsgetrouwe Israëlieten zullen vanuit Judea naar de woestijn vluchten en daar veilig worden bewaard, om hun Messias bij Zijn komst te kunnen begroeten (Openb.12:6,14-16; Matth.24:15-22, Mar.13:14-20).

5. Bovenstaande parallellen tussen de dagen van Noach, de dagen van Lot en de dagen van de Zoon des mensen worden vermeld in het Nieuwe Testament, maar het boek Genesis verschaft over de dagen van Noach en van Lot nog meer informatie. In het volgende hoofdstuk zullen we daarom aandacht besteden aan Genesis 6.

\* \* \* \* \*